

ADVENTSVIERINGEN IN HET HUIS VAN BEWARING

Maandag 21 december 1987: nog enkele dagen en dan breekt het kerstfeest aan. Wij zijn in oecumenisch verband samengekomen in de kerkzaal van het Huis van Bewaring aan de van Alkemadelaan in Scheveningen. De Rooms Katholieke en Protestantse kerkgemeenschap en ook andere belangstellenden zijn uitgenodigd. Voor een adventssamenkomst. Voor het tweede jaar zal medewerking worden verleend door het koor Phoenix. Het wordt al een beetje traditie. Het zullen twee prachtige vierigen worden. Er zijn twee bijeenkomsten omdat het aantal belangstellenden te groot is voor één groep. De zaal is sfeervol aangekleed. De kerstdagen -eigenlijk heel de decembermaand- zijn moeilijke dagen in een huis van bewaring. Velen hebben het moeilijk. Er zijn veel herinneringen. En gedachten aan thuis, aan de mensen die je lief en dierbaar zijn. In die dagen wordt des te sterker ervaren wat het betekent om ingesloten te zijn. En temidden van al die gevoelens geeft het toch ~~wat~~ opluchting om wat afleiding te hebben. Maar wat méér is: verbondenheid te voelen met mensen van buiten. Dat was ook dit jaar weer de diepe betekenis van het gaan van het koor achter de muren van het gevangeniscomplex. Het straalt menselijk warmte uit. En het laat zien en voelen dat er mensen zijn die gemeenschap gestalte willen geven. En dan het zingen. Het was mooi en heel aanstekelijk. Vooral ook de manier waarop Nico het programma "aan elkaar ~~praktijk~~". Dichtbij taal, waarin iets overkomt van de boodschap van het kerstfeest. Dat schiep een band. En er ontstond een sfeer waarin samen iets wordt beleefd. De vertelling van José en het gedicht van Pieter wisselen het zingen af. Er zijn luisterliedjes en er is samenzang. Daarbij zingt de één vol overgave, een ander beweegt alleen z'n lippen. Maar je merkt dat iedereen "erin meegenomen wordt". En dan tenslotte: de attentie voor alle aanwezigen. Die kerstman werd erg op prijs gesteld. Bij velen zag ik hem later op cel. Anderen gaven hem aan hun kinderen. Het was een zichtbaar teken van wat we die avond hadden beleefd. Zo mochten we ~~xxxx~~ op die avond even iets werkelijkheid laten worden van dat zo ~~xxxxx~~ tot de verbeelding sprekende lied VREDE!

U allen een vreugdevol 1988 toewensend en
Hópelijk tot spoedig ziens

J.D.W. Eerbeek
predikant Huis van Bewaring

Stichting Bewaring

Joze Keem

Potters 18544

2002 Em Nieuw Haag